

Het belang van Limburg

11/09/2004 Onafhankelijk?

Vrijdag publiceerden onze collega's van La Libre Belgique een dossier waarin ze de voor- en nadelen, de mogelijkheden en de moeilijkheden nagaan van een onafhankelijk Wallonië-Brussel. De conclusies zijn voorspelbaar: het zal moeilijk zijn, de Franstaligen doen er niet meteen veel voordelen mee, het is niet wenselijk. In een commentaar onder de titel "Oser dire: non, non, non et non" ("Neen, neen, neen en neen durven zeggen") roept de politieke commentator van de krant de Franstalige politici op om "neen" te zeggen aan de Vlamingen en hun eisen.

Het artikel en het commentaar staan enigszins symbool voor wat momenteel in de Waalse pers gaande is wanneer het gaat over de Vlaamse vragen naar een verdere staatshervorming. In Franstalig België wint de overtuiging veld dat de Vlamingen noch min noch meer aansturen op een onafhankelijk Vlaanderen dat elke solidariteit met de Walen en de Franstalige Brusselaars opzegt. We weten niet goed welke de drijfveer is achter dit soort van artikels. Vrezen ze dat echt? Of worden de zaken enigszins opgeklopt richting Franstalige publieke opinie om hun politici onder druk te zetten om helemaal niet te praten met de Vlamingen, laat staan toegevingen te doen.

We vrezen een beetje voor het laatste. Ongetwijfeld is het zo dat er Vlamingen zijn die hardop dromen van een onafhankelijk Vlaanderen. Maar het moet voor de Franstalige publieke opinie absoluut duidelijk zijn dat de meerderheid van de Vlamingen dat niet wil. En de meerderheid van de Vlamingen heeft geen enkel probleem met de solidariteit, ook financieel, met Wallonië. Toch zijn we vragende partij naar een verdere staatshervorming en naar meer bevoegdheden om een beter beleid te kunnen voeren voor de Vlamingen. Het is nu eenmaal een gegeven dat de sociale en economische situaties in Vlaanderen en Wallonië in grote mate van elkaar verschillen en een aangepast beleid vragen.

Dit kan zonder de solidariteit op te blazen. En wat betreft de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, deze vraag aan onze Franstalige vrienden: indien dit toch een totaal onbelangrijk dossier is, waarom hebben jullie er dan zoveel problemen mee? En een andere vraag: wat doen we met het arrest van het Arbitragehof dat zegt dat het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moet gesplitst worden?

Eric DONCKIER