

Gemeente  
**LENNIK**



ZONDAG 3 OKTOBER 2004  
HUNSELVELD, 23

**O P E N B R I E F**

**Aan de Heer Patrick DE WAEL**  
**Vice-Eerste Minister en**  
**Minister van Binnenlandse Zaken**  
**Koningsstraat, 60 - 62**

**1000 BRUSSEL**

**Geachte heer Minister,**

**Betreft: splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.**

Met verbijstering heb ik kennis genomen van uw verklaring van heden in de "7<sup>de</sup> Dag" in verband met de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

Voor zover het nodig mocht zijn, geachte heer minister, vestig ik er uw aandacht op dat de splitsing van de kieskring en van het gerechtelijke arrondissement nimmer of nooit het voorwerp kunnen zijn van een politieke overeenkomst.

Ik herinner u eraan dat de splitsing het logische gevolg is van de grondwettelijke indeling van dit land in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden, die territoriaal afgebakend zijn.

U gaat bovendien voorbij aan de verbintenis die op 13 mei 2004 ondertekend werd door de voorzitters van de SP-a, de VLD en Spirit, de minister-president van de Vlaamse regering, de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden en de burgemeesters van het Uitvoerende Comité van de Conferentie van de Burgemeesters van Halle-Vilvoorde.

De partijvoorzitters hebben toen tegenover de burgemeesters en schepencolleges, en tegenover de publieke opinie, de verbintenis aangegaan om onverwijld na de verkiezingen van 13 juni 2004 de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het gerechtelijke arrondissement Brussel te splitsen, zonder dat Vlaanderen hiervoor een prijs dient te betalen. Indien dit niet onmiddellijk gerealiseerd wordt zullen hun politiek groepen in Kamer en Senaat de door hen ingediende wetvoorstellen onverwijld goedkeuren

De politieke realiteit is inderdaad de blokkering, decennia lang, **door de Franstaligen** van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Ik kan mij

niet voorstellen dat in het arrondissement Nijvel of waar dan ook in Wallonië de lijsten van de Vlaamse partijen voor Kamer, Senaat en Europa zouden gedoogd worden.

Misschien is u het vergeten, maar enige jaren geleden werd een Vlaming in de Waalse Raad verkozen; hij heeft zelfs de grondwettelijke eed niet mogen afleggen.

Voor de verkiezingen zei u dat het niet het juiste ogenblik was om de splitsing te vragen. Na de verkiezingen zou het wel kunnen.

Nu pleit u opnieuw voor uitstel. Uw voorstel is op zijn minst merkwaardig omdat u als minister-president van de Vlaamse regering, op **13 juli 1999** in het Vlaamse parlement een regeerverklaring voorlas met ondermeer, ik citeer:

**Alle partijen van deze coalitie die ook in de federale regering vertegenwoordigd zijn, engageren zich dan ook om de afspraken van het Vlaamse Regeerakkoord inzake institutionele vernieuwing consequent te verdedigen op het federale niveau.**

**Het Regeerakkoord bevat een stevig uitgewerkt overzicht van hervormingen die snel doorgevoerd kunnen worden en van noodzakelijke hervormingen waarover een diepgaander overleg noodzakelijk is.**

**De Vlaamse meerderheidspartijen gaan de verbintenis aan om zich op federaal niveau met overtuiging en gezamenlijk in te zetten voor de realisatie ervan**

Niet alleen hebt u als minister-president nagelaten uw regeerakkoord op dit punt uit te voeren (uw regeerakkoord beloofde de splitsing tegen eind 2001), maar bovendien heeft u, nadat u was overgestapt naar de federale regering, nagelaten de splitsing op te nemen in het regeerakkoord van juni 2003, niettegenstaande het unanieme verzoek van 28 burgemeesters uit Vlaams-Brabant. Als één van de onderhandelaars was u trouwens in de mogelijkheid de splitsing in het regeerakkoord op te laten nemen; u hebt de botte weigering van de Franstaligen ondergaan omdat inderdaad de deelname aan de macht belangrijker ingeschat werd.

Door opnieuw een uitstel te bepleiten, blijkt u in de praktijk andermaal de waterdrager te zijn voor de Franstalige belangen, tegen uw eigen politieke verbintenis in. U ondergraaft meteen ook de geloofwaardigheid van de politiek en beloont de Franstalige chantagepolitiek, terwijl precies moet duidelijk gemaakt worden dat er grenzen zijn aan het Vlaamse geduld. Dat vond u toch ook in 1999?

Het verwijzen naar een Forum is totaal onaanvaardbaar en zal hoe dan ook  
andermaal uitmonden op onoverzichtelijke en door niets gerechtvaardigde  
compromissen: over de politieke en administratieve integriteit van Vlaanderen  
worden geen compromissen gesloten.

Ik hoop u uw vergissing zult inziet en in de federale regering niet zult zwichten voor  
de Franstalige chantage en de verbintenis **die ook onze partij** tegenover de Vlaams  
Brabantse burgemeesters en kiezers heeft aangegaan zult waarmaken

Met de groeten van een onverzettelijk VLAAMS LIBERAAL militant,

**Willy DE WAELE**  
**Burgemeester**