

Meeting 10 maart 2005

Toespraak door Dirk Brankaer, burgemeester van Overijse

Vlaamse Vrienden,

Welkom in het Vlaamse, Groene en Gastvrije Overijse.

Splitsing NU! was de meest gehoorde strijdkreet op 13 mei 2004 tijdens de betoging in Halle

.

Aansluitend werd een **gezamenlijke verklaring** ondertekend door de toenmalige coalitiepartijen van de Vlaamse regering. Inclusief de **Vlaamse Minister President**.

Daarin engageren de partijvoorzitters zich uitdrukkelijk dat indien de splitsing niet onmiddellijk wordt gerealiseerd hun fracties in Kamer en Senaat de door hen ingediende wetsvoorstellen over de splitsing **onverwijld** zullen goedkeuren.

Als tegenprestatie engageerden de burgemeesters zich tot een plichtsvol organiseren van de Europese verkiezingen van 13 juni 2004.

De gewone jongens en meisjes die de burgemeesters zijn, hebben woord gehouden. De verkiezingen zijn rustig en normaal verlopen. Burgemeesters staan nu eenmaal kort bij de bevolking en zijn het gewoon de daad bij het woord te voegen. De grote jongens, zoals **partijvoorzitters**, staan blijkbaar heel wat verder van de mensen. Zij zien er geen graten in om een **ondertekend engagement** naast zich neer te leggen. Woordbreuk schaadt de al zo belaagde politieke geloofwaardigheid.

Waarom nemen deze mensen het niet ernstig met de steeds meer politiek vervreemdende burger-kiezer. Alle politieke commentatoren zijn het erover eens dat rechtsonzekerheid en woordbreuk nefast zijn voor het kiezersvertrouwen. Waarom wordt dan telkens opnieuw dezelfde fout gemaakt?

"Wij zullen die fouten vermijden" zong Boudewijn de Groot ettelijke tientallen jaren geleden.

Daarom zeggen wij het NU en daarom zeggen wij het OPNIEUW:
SPLITSING NU!

Wij blijven eendrachtig verder actievoeren en als het nodig is zullen we nog ettelijke staaltjes van lokale creativiteit tonen:

WAT WE LOKAAL DOEN, DOEN WE BETER!

Nochtans, Vlaamse vrienden, is Overijse geen voorstander van splitsen... of toch niet van splitsen zoals de Franstalige politici dat graag zien.

Ik illustreer U graag een paar staaltjes **Belgische spits-splits-technologie**:

- in het begin van de jaren '60 werd de zuidelijke wijk "la corniche" van Overijse afgesplitst naar het aangrenzende "La Hulpe". "Voor een paar zwaargewichten" fluisterden kwatongen. Welk ander belang kon er immers zijn om een strook Vlaams grondgebied hoofdzakelijk bestaand uit weide en akkerland te verkwanselen aan de Franstalige uitbreidingsdrift.

Of was het Nederlands als taal toch maar niks in het gelijk en voor het gemak (van Wallonië) mee overgehevelde NMBS-station?

- de Overijses gehuchten Jezus-Eik en Maleizen kwamen vervolgens in beeld om afgesplitst te worden. Bij Brussel of Wallonië maakte niet uit, als de o zo verhoopte **corridor** maar tot stand werd gebracht.

Opdrogende olievlek? Connais pas!

We moeten toegeven dat deze eis thans achterhaald is. Nu is geheel Overijse met de helft van Vlaams-Brabant aan de orde!

- een laatste gekende poging lag verscholen in het Egmontpact.

Inschrijvingsrecht voor Franstaligen uit Jezus-Eik in Brussel. Om uitsluitend daar te kunnen kiezen? Of misschien om ook daar hun belastingen te kunnen betalen? In **geldtransferts** is men immers wel creatief op zijn Belgisch.

Het is duidelijk, Vlaamse vrienden, waar ik naar toe wil.

Splitsen om niet te moeten splitsen.

**SPLITSEN VAN BRUSSEL-HALLE-
VILVOORDE NU, SPLITSING VAN
OVERIJSE NOOIT!**

Dirk Brankaer
Burgemeester van Overijse